

## Reserapport Resa till Normandie

Ett 40-tal SPF-medlemmar gav sig i slutet av augusti till Normandie för att på ort och ställe studera landstigningen som ägde rum 1944. Arrangör var SPF Skara tillsammans med MK-buss. Efter övernattningar i Tyskland och Frankrike anlände gruppen till Bayeux där Bayeuxtapeten var första besöksmål. Den visar Wilhelm Erövrarens seger vid Hastings 1066. Bayeux är en liten charmig stad i Normandie, med cirka 15 000 invånare och en katedral mer än dubbelt så stor som Skaras.

Under efterföljande tre dagar besöktes stränderna och platserna där briter och amerikaner landsteg för att befria Europa från nazismens grepp. På fem olika avsnitt skedde landningen i sämsta tänkbara väder, och under svåra förhållanden. På varje plats fick resenärerna en fyllig berättelse om soldaternas umbäranden. Guiden Lennart Lundh gav mängder av detaljerade skildringar som visade den enskilde soldatens kamp för överlevnad. Allt från John Steel som fastnade i kyrktornet i Sainte Mere Eglise till massakern på Omaha Beach. Detta följdes upp med besök på både amerikanska och tyska kyrkogårdarna, där sammanlagt cirka 30 000 unga pojkar begravts. Även Pegasus Bridge besöktes, och där gavs möjlighet att besöka en överlevandes café. Det drivs av Madame Gondrée, som 1944 endast var 4 år gammal, och som var en av de allra första att befrias natten den 6 juni. Ett antal muséer besöktes liksom den konstgjorda hamnen i Arromanches.

Efter detta styrdes kosan åter hemåt med tre övernattningar och återkomst till Skara efter totalt 9 dagar.





//Claes- Göran Hedström